



Nieuwsbrief

nr. 71 (19 september 2024)

(volgende nieuwsbrief 10 oktober, kopij inleveren
uiterlijk maandag 7 oktober)



Geen tranen zonder troost (2 Kor.1:7)

Niemand van ons wordt verdriet bespaard. Daarom hebben wij op z'n tijd allemaal troost nodig. Toch is troost geven en troost ontvangen niet eenvoudig. Ergens hebben wij het idee, dat troost het verdriet moet wegnemen. Maar echte troost maakt juist ruimte voor het verdriet. Want verdriet is niet verkeerd. Het is goed, dat wij mogen reageren op het leed wat ons overkomt. Het is fantastisch als er mensen zijn die ons troost bieden. Maar uiteindelijk is elke menselijke troost beperkt. God echter is de God van alle vertroosting. Hij kan ons troosten in alle soorten van verdriet en op alle mogelijke manieren. Hij neemt ons verdriet serieus. Hij geeft ons geborgenheid en houvast, zodat wij weer uitzicht krijgen.

In vers 5 en 7 garandeert God ons dat we net zoveel troost van Hem krijgen, als er lijden over ons leven komt. Er zijn geen tranen zonder bijbehorende troost! Wij zijn niet alleen in ons verdriet. Krijgt God echter de kans om u te troosten?

In de bijbel lezen wij over Rachel en over Jakob, dat zij weigerden om zich te laten troosten. (Jeremia 31:15 en Genesis 37:35). Zij wilden hun verdriet over het verlies nooit meer kwijtraken. Maar als wij God niet de kans geven om bij ons verdriet te komen, verdrinken wij erin. Wij hebben dan niet alleen verdriet, maar het verdriet heeft ook ons. Alleen een nederig hart kan troost ontvangen. Als wij evenwel ons verdriet onderwerpen aan Gods troost, dan gaat er iets heel wonderlijks gebeuren. Wij worden zó getroost, dat wij een ander kunnen troosten met de troost, waarmee wij zelf door God getroost zijn.

Bron: Dagboek Over (vloedig) Leven

(aangeleverd door Janny Engelkes)

Nieuws vanuit onze kerken

Zondag 22 september is de startzondag om half tien in Vriescheloo. Na de dienst en het samen zijn gaan wij als afsluiting lunchen met elkaar. U neemt een lunch mee voor uzelf en evt. ook voor een ander en dat gaan we met elkaar opeten. Voor koffie/thee en ander drinken wordt gezorgd.

• Diensten de komende tijd

- ✓ Alle diensten beginnen om 9:30 uur tenzij anders staat aangegeven.
- ✓ Na iedere dienst is er in principe koffie/thee drinken tenzij anders vermeld of bij een dienst om 11:00 uur vooraf vanaf 10:00 uur koffiedrinken.
- ✓ Wanneer de KND aanwezig is tijdens een dienst is er ook oppasdienst. Wel moet u dit even melden bij de scriba van de kerk zodat er ook oppas is.

Zondag 22 september een dienst in Vriescheloo

Voorganger: pastor F.M. Groenbroek | Startzondag

Organist: dhr. J. Eefting m.m.v. Sapphira Mulder op de dwarsfluit

Collecte: KIA zending en kerk

Zondag 29 september een dienst in Blijham

Voorganger: ds. H.C. Mulderij | Avondmaal

Organist: dhr. R. Brunekreeft

Collecte: Protestantse kerk missionair werk en kerk met een extra collecte voor de jeugd

Zondag 6 oktober een dienst in Wedde om **11:00 uur**

Voorganger: ds. B.L van der Woude

Organist: dhr. J. Eefting

Collecte: Israël collecte en kerk met een extra collecte voor Roemenië

Bloemen vanuit onze kerken gingen:

15 september vanuit Bellingwolde naar dhr. A. Freij bij zijn herbevestiging als ouderling. Deze bloemen had hij nog te goed.

Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten:

Wilt u activiteiten hier geplaatst hebben en ook op de websites van de kerken geef dit dan door aan ondergetekende (zie kopijdatum voor inleveren voor de nieuwsbrief).

- Dinsdag 24 september jeugdclub 12+ om 19:30 uur: [Klik hier voor meer informatie](#)
- Gespreksgroep ZINGEVING dinsdag 24 september om 14:00 uur: [Klik hier voor meer informatie](#)
- Woensdag 25 september Koffiemorgen om 10:00 uur in Vriescheloo: [Klik hier voor meer informatie](#)
- Woensdag 25 september Gesprekskring om 19:30 uur te Blijham: [Klik hier voor meer informatie](#)
- Dinsdag 8 oktober Passage Christelijke vrouwenvereniging om 14:00 uur: [Klik hier voor meer informatie](#)
- Zondag 13 oktober Concert vocaal Ensemble Magnificat o.l.v. Daniel Rouwkema om 16:00 uur [Klik hier voor meer informatie](#)
- Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op de websites van de kerken onder kerkdiensten of agenda. Ook wanneer een activiteit niet doorgaat kunt u dat hier lezen.

Jarig de komende tijd (80+) en jubilea uit onze gemeenten:

Bellingwolde:

Jarig de komende periode zijn:

mevr. R.H. Schortinghuis-Spa (08-10-1931)

dhr. A. Heeling (11-10-1943)

Wilt u een kaartje sturen dan kunt u het adres bij ondergetekende opvragen.

Afscheid van een gemeentelid: Vrijdag 30 augustus is Trijnie Koolhof-Tammes in de leeftijd van 98 jaar overleden in Old Wolde. Trijnie, veel mensen kenden haar. Ze was lid van PG Bellingwolde. Trijnie was een betrokken lid van onze gemeente. Jarenlang was zij degene die nieuwe leden welkom heette in onze gemeente. Ze heeft in de kerkenraad gezeten en is jarenlang bezoekdame vanuit het wijkteam geweest. We konden altijd een beroep op haar doen. De laatste tijd kon ze niet meer naar de kerk komen vanwege de afhankelijkheid van thuiszorg maar ze bleef via de opname van de kerkdiensten in onze vier gemeenten en natuurlijk via de nieuwsbrief betrokken. Een markant lid van onze gemeente is er niet meer en wij zullen haar missen. Gezien haar gezondheid na haar beroerte en het missen van een stuk van haar zelfstandigheid is het goed zo. Wij wensen haar dochter Alie veel sterkte toe maar ook Tiny Jonink die een goede vriendin moet missen. Vrijdag 6 september was het afscheid

Blijham:

Er zijn de volgende jarigen:

Op 22 september hoopt mw. G. Smit Berghuis, Hoofdweg 106, 91 jaar te worden.

Op 11 oktober zijn dhr. en mw. Glazenborg -Smit, Hoofdweg 37 Wedderveer, 50 jaar getrouwd.

We wensen iedereen een fijne dag toe en vanuit onze vier gemeenten feliciteren wij u en wensen we iedereen een fijne dag toe.

• **Websites gemeenten:**

www.pkn-bellingwolde.nl | www.blijham.protestantsekerk.net

www.loosterkerk.nl | www.wedde.protestantsekerk.net